

ODE AAN

of: EEN OPKIKKERTJE VOOR BESTUURSLEDEN
EN VOOR HEN DIE ZITTEN TE WACHTEN OM HET TE WORDEN.

ingezonden door Robland St-Michiels.

Definitie: een bestuurslid is iemand die verantwoordelijkheid draagt en die, bewust van deze verantwoordelijkheid, steeds in de bres springt, hulp verleent, meewerkt, zoekt, kortom: die altijd klaar staat en steeds het beste van zichzelf geeft.

Maar, ondanks wat hierboven staat:

- spreekt hij vrijuit, dan is hij een dictator;
- vraagt hij raad, dan is hij onbekwaam;
- loopt hij goedgeleumd rond, dan is het voor de 'show';
- is hij niet goedgeleumd, dan is hij onuitstaanbaar;
- verlangt hij orde, dan is hij streng;
- laat hij iets toe, dan is hij een zwakkeling;
- heeft hij zin voor humor, dan is hij niet intellectueel;
- heeft hij geen zin voor humor, dan is hij aanstellerig;
- is hij gemakkelijk aanspreekbaar, dan is hij een politiker;
- is hij wat terughoudend, dan is hij een houten;
- spreekt hij zijn mening uit, dan bekijkt men hem scheef;
- beraadt hij zich, dan is hij besluiteloos;
- heeft hij een uitgesproken overtuiging, dan is hij niet delicaat;
- geeft hij toe, dan is hij een wekeling;
- waagt hij het iets te willen verbeteren, dan is hij een hopeloze idealist;
- besluit hij de zaken op hun beloop te laten, dan is hij een broekvager.

Daarom heeft een bestuurslid ook volgende bovennatuurlijke kwaliteiten nodig:

- de vorming van een rector magnificus;
- de knapheid van een bankier;
- de deemoed van een heilige;
- het aanpassingsvermogen van een kameleon;

- de hoop van een optimist;
 - de moed en deugd van een held;
 - de sluwheid van een slang;
 - de eenvoud en zachtheid van een duif;
 - het geduld van Job;
 - de genade van God
- en het uithoudingsvermogen van de duivel.

Moest hij die eigenschappen mankeren, bidt dan voor hem.

En moest hij door de knieën gaan,
of er de brui aan geven.....

zorg er dan voor dat jijzelf
klaar staat om hem te vervangen.